



gemengd koor Sotto Voce  
Zuidlaren  
onder leiding van Wim Opgelder

**concert**  
ter gelegenheid van de  
Culturele Uitdag gemeente Tynaarlo

zaterdag 10 september 2011 10.30  
Bibliotheek Eelde

gemengd koor Sotto Voce  
050 - 4095060  
[www.sottovocezuidlaren.nl](http://www.sottovocezuidlaren.nl)  
[info@sottovocezuidlaren.nl](mailto:info@sottovocezuidlaren.nl)

# programma

## Vier geestelijke liederen

- 1 Per signum crucis  
*Francesco Durante 1684 - 1755*
- 2 Adoramus te, Christe  
*Francesco Rosselli 1510 - 1577*
- 3 Lord, I trust thee  
*George Frederick Handel 1685 - 1759*
- 4 Lob und Preis dem Herrn  
*Johann Sebastian Bach 1685 - 1750*

## Vier wereldlijke liederen

- 5 Belle qui tiens ma vie  
*Toinot Arbeau 1519 - 1595*
- 6 O du schöner Rosengarten  
*volksliedje uit Lotharingen*
- 7 Più non si trovano  
*Wolfgang Amadeus Mozart 1756 - 1791*
- 8 Musica die ganz lieblich Kunst  
*Johannes Jeep 1582 - 1644*

Door het teken van het kruis  
Verlos ons van onze vijanden

Wij aanbidden U, Christus, en wij zegenen U  
Die door Uw heilig kruis de wereld verlost heeft  
Die voor ons geleden heeft, Heer, wees ons genadig

Heer, ik heb vertrouwen in U, ik aanbid U  
Vervul mijn hart met liefde en eindeloze vrede  
Jezus, brood des levens, ik bid U  
Ontvang mij als Uw gast in de hemel

Lof en prijs de Heer voor zijn grote werken  
Laat ons aan God de Heer nu ons hart geven  
Vrienden, leeft wel, zijt allen aan God toegewijd  
Moge uw levensloop u de vervulling geven

Schone, die mijn leven gevangen houdt in je ogen  
Waarom vlucht je, liefste, als ik dicht bij je ben?  
Om mijn pijn te verzachten, geef me een kus

O jij mooie rozentuin, je blijft steeds in mijn hart  
Vader en moeder zijn er niet voor; zeg me het uur dat ik naar je toe kom  
Hoe lang moet ik nog wachten? Werkelijk, had ik je al maar  
Ik ben zo vaak bij je geweest, menige mooie halve nacht

Je vindt ze niet meer, standvastige geliefden  
En iedereen heeft de mond vol van trouw!  
De standvastigheid van ware geliefden noemen ze nu simpelheid!

Muziek, de liefelijke kunst, is het waard in ere te houden  
Ze verfrist het hart dat pijn lijdt  
Daarom moeten we met heldere stem Vrouwe Musica steeds prijzen  
Stemt aan het lofgezag en houdt niet op te zingen!